

Rapportage 2017-4 Go€d bezig!-premie oktober t/m december 2017

Paardensportvereniging **De Hunneruiters** te Uddel

Op dinsdag 3 oktober stond er weer een opruimactie gepland. Annemarie is met de kinderen een ronde gaan maken.

Donderdag 19 oktober stond er een ochtend actie gepland. Omdat het vakantie is, gaan de kinderen ook mee. En we hebben geluk, want het is prachtig weer!



Op zaterdag 4 november om 9.00 uur is de volgende inleverafspraak aan de Vlijtseweg. Daarvoor gaat Cobi een van de ouders vragen om te rijden. Als dat niet lukt, dan rijdt ze zelf. Er waren geen andere ouders die konden rijden, dus Cobi heeft de blikjes en flesjes meegenomen naar de Vlijtseweg. Omdat ze met haar personenauto was en ook anderen in de auto had, kon ze niet alles meenemen. Op maandag 6 november heeft Melinda de rest meegenomen naar Ugchelen. Ze moest toch in Apeldoorn zijn om haar zoontje naar zoontje naar Karate te brengen, dus in de tijd dat hij aan het sporten was, heeft zij bij de automaat bij de AH de meeste blikjes en flesjes die nog over waren, ingeleverd. Er bleef nog maar een kleine zak over die de machine niet accepteerde.

Op dinsdag 7 november zijn we niet gaan opruimen. Er waren geen volwassenen beschikbaar om de kinderen te begeleiden. Het bestuur was druk met het voorbereiden van de ALV van woensdagavond (8 november) en andere ouders moesten werken of hadden andere bezigheden.

In de ALV heeft het bestuur aan de leden en de ouders gevraagd of de ouders volgend jaar per toerbeurt de maandelijkse ophaaldagen willen coördineren. Het voelt als een zware taak om alle zaken die belangrijk zijn, te begeleiden. Het zou fijn zijn om met meerdere mensen hiervoor verantwoordelijk te zijn. Er zal een schema worden gemaakt.

Op donderdag 16 november hadden we niet in de gaten dat het alweer de derde donderdag van de maand was. Dus deze datum hebben we overgeslagen. De avond vantevoren heeft Melinda nog wel blikjes en flesjes opgeruimd bij het voetbalveld bij het Blanke Schot, toen zij haar boeken ging verlengen bij de Biebus die daar tot 20.00 uur stond.

Op dinsdag 28 november is Melinda een stuk de Aardhuisweg opgefietst. Na twee kilometer en 4 blikjes langs het fietspad, heeft ze haar fiets tegen een boom gezet. Vandaar heeft ze heen en terug langs de berm van de weg gelopen en nog 29 blikjes en flesjes verzameld. Er lag ook nogal wat zwerfvuil. Een deel daarvan heeft ze ook meegenomen. De vorige keer dat Melinda met Annemarie langs de Aardhuisweg liepen (aan de kant van de Amersfoortseweg), vonden ze veel luiers in de berm van de weg. Dit keer was er aan de kant van Uddel ook een plek waar veel luiers in de berm lagen. Blijkbaar iemand die z'n troep niet in zijn eigen container wil doen.....



Op donderdag 30 november hebben we een inhaal datum gepland om afval, blikjes en flesjes te verzamelen. Annemarie en Melinda namen het voortouw. De kinderen kwamen gelijk na school naar Annemarie toe, en vandaaruit zijn we gaan lopen. Rodin en Rob zijn gaan fietsen, zodat ze een groter stuk konden doen.

Op zaterdag 2 december heeft Melinda de zakken met blikjes en flesjes naar de Vlijtseweg gebracht. We hadden een afspraak om 9.00 uur. Maar de poort was op slot en er was niemand met een sleutel. Na een hele tijd wachten (20 minuten?) kwam er iemand met de sleutel van de achterpoort en kon Melinda omrijden om toch de spullen af te leveren. Toen leek het erop dat we het gebouw niet in konden. Maar dat werd uiteindelijk ook opgelost. Dus een uur later had Melinda weer een lege auto!

Op dinsdag 5 december was het de eerste dinsdag van de maand. Maar dit was niet zo'n handige datum om te gaan opruimen met al die gezellige sinterklaas-avondjes en surprises die nog moesten worden afgemaakt. Dus deze datum hebben we maar overgeslagen.

Op donderdag 21 december hadden we gepland om een opruimrondje te lopen. Maar omdat dit de laatste schooldag voor de kerstvakantie was, waren we te druk met andere zaken. Dus hebben we deze datum een week opgeschoven.

Op woensdag 27 december 2017 zijn we voor het laatst dit jaar afval, flesjes en blikjes gaan verzamelen. Annemarie nam het voortouw en plaatste op tweede kerstdag een oproep in de twee Whatsapp-groepen: "Morgen de kilootjes er af wandelen. Om 10.00 uur verzamelen bij Annemarie voor de reinactie. Tot morgen!"

Er waren wat afzeggingen i.v.m. de vakantie maar Annemarie, Rob, Denise, Emma, Cobi, Yvonne, Natasja, Sanne en nog wat anderen hebben meegeholpen. De groep was zo groot dat hij opgesplitst werd. Het was wel jammer dat het regende.

Op deze woensdag (27-12) hadden we ook een inleverafspraak staan (Vlijtseweg). Maar omdat we deze maand niet zoveel hadden verzameld en we aan het begin van de maand (2-12) ook al hadden ingeleverd, heeft Annemarie deze afspraak afgezegd.