

Activiteitengids

Onderweg



Gids voor het programma
van Vorming en Toerusting
Protestantse Gemeentes
in Workum en It Heidenskip

Seizoen 2017 - 2018

Kosten:

De meeste activiteiten van de Commissie Vorming en Toerusting zijn gratis toegankelijk, tenzij anders is aangegeven.

Internet:

Zowel de protestantse gemeente van Workum als die van It Heidenskip hebben een eigen website: www.pgworkum.nl en www.pgheidenskip.fr

Agenda:

Achterin deze gids staat een agenda, deze kunt u gebruiken om te onthouden voor welke activiteiten u zich hebt opgegeven.

Terwijl u het opgavenformulier invult, kruist u deze activiteiten tegelijk aan in het desbetreffende hokje van de eerste kolom.

Als u t.z.t. zelf een nieuwe agenda aanschaft voor 2017 kunt u in één keer de data overnemen waarvoor u/jij zich/je hebt opgegeven.

BEWAAR DUS DEZE GIDS!

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een activiteit vervalt of verschuift. Houdt daarom ook Kerknieuws en/of Ons Kerkblad in de gaten.

Jaarthema 2017-2018

Onderweg

Dat is het thema voor het komende winterwerkseizoen van onze gemeentes. Onderweg zijn, of reizen, is een voluit bijbels thema.

In het Oude Testament lezen we van Abraham die een stem hoort en vervolgens op weg gaat met een voor hem onbekende bestemming. Of van Mozes die met een heel volk 40 jaar lang door de woestijn trekt, onderweg naar het beloofde land. Het is een komen en gaan van mensen: mensen op weg, ontheemd, door een Stem op weg geroepen, op zoek naar identiteit, toekomst en zegen.

In het Nieuwe Testament is het niet anders. Jezus trekt met zijn leerlingen door Galilea en naar Jeruzalem. Na Pinksteren gaat het evangelie de wereld in. De zendingsreizen van Paulus zijn daar een voorbeeld van. Christenen worden allereerst zelfs 'mensen van de weg' genoemd: mensen die een Weg volgen, achter Jezus aan.

Als kerkelijke gemeente zijn we onderweg het jaar door: van Advent en Kerst, via Pasen en Pinksteren naar Eeuwigheidszondag, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Onderweg zijn is ook een metafoor voor een mensenleven. In ons leven zijn we onderweg, samen met onze reisgenoten. Met sommige reizen we maar een klein stukje gezamenlijk, met anderen bijna een mensenleven lang.

Het thema "Onderweg" komt in allerlei vormen aan bod in het programma. Soms worden letterlijk de wandelschoenen aangetrokken, zoals bij de Kleasterkuier in Jorwert. Een andere keer ligt de link wat minder voor de hand.

In de vacaturetijd komen de leerhuizen en een aantal kringen te vervallen. Wat blijft zijn de activiteiten voor de jeugd, de thema-

avonden, filmavonden en het reisje. Verder is er een nieuw initiatief voor het instuderen van een Fryske cantate en een cursus kalligrafie voor beginners en gevorderden. Kortom: voor elk wat wils.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de verbouw van Oer de Toer zal plaatsvinden. Daarom staat er bij een aantal activiteiten geen locatie vermeld. Dit wordt later bekendgemaakt in de kerkbladen en op de websites van onze gemeentes. Houd u dit dus in de gaten.

We hopen dat u bij het doorbladeren van deze gids enthousiast wordt en zin krijgt om u ergens voor op te geven en mee te doen.

Bij het opstellen van het programma proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat er meerdere activiteiten op één avond plaatsvinden. Soms is dit echter niet mogelijk. We vragen uw/jouw begrip hiervoor.

Het antwoordbriefje wordt binnenkort weer opgehaald. Vul bij voorkeur ook een e-mailadres of een telefoonnummer in!

N.B. Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie besluiten een avond te laten vervallen. U krijgt daarvan dan bericht. Ook daarvoor vragen wij uw begrip.

De commissie Vorming en Toerusting
H. Plantinga-Folkertsma (tel. 542364),
L. de Vries-Steensma (tel. 541984),
F. v.d. Werf-Gaastra (tel. 543335).

Mailadres: foekjevanderwerf@live.nl

Inhoudsopgave

Jaarthema 2017-2018

Onderweg	3
Inspiratieavonden voor moeders	7
Catechese	7
Spitsuurkring.....	8
50+ groep It Heidenskip	8
Interkerkelijke bijbelgroep Weverswei	9
Gebedsmomenten in de Gertrudis.....	9
Nij Mariënacker	
Kerkdienst / Bijbellezing.....	10
Zangmiddagen.....	10
Thema-avonden	
Diaconale avond: Beautiful Kidz.....	11
Lutheranen in Workum.....	12
Aan de grenzen van het leven	13
Missionaire avond: De gastvrije gemeente.....	14
Onderweg naar Pasen.....	15
Overige activiteiten	
Opwekkingsliederen in ons liedboek???...!	16
CANTATE "Fakkeldragers yn 'e wyn".....	17
Kalligrafieworkshop beginners en vervolg.....	18
Filmavonden: Les Innocentes.....	19

Nijkleaster kuiertocht	20
Excursie naar Dokkum	20
Wijkindeling	21
Agenda	22

Jeugdkatern

Kinderoppas	J-1
Kinderkerk - Workum	J-1
Zondagskind	J-2
KSG-diensten	J-2
Save the date: Overstapdienst	J-3
Jeugdbank/ontbijt	J-3
Jeugddiensten	J-4
Hallo jongens en meisjes van groepen 3 t/m 8	J-4
Kindernevendienst - It Heidenskip.....	J-5
Club	J-5
Jongerencatechese	J-6
Pub quiz voor jongeren van 16 jaar en ouder!	J-6
Aan alle 18-jarigen van onze gemeente!	J-6
Jeugd biedt helpende hand!	J-7
High tea voor iedereen, door de jeugd	J-8
EO – Jongerendag	J-8

Kringen

Inspiratieavonden voor moeders

- voor moeders van jonge kinderen (0-5 jaar).

Als je moeder wordt, komen er allerlei vragen op je af. Wat wil ik eigenlijk meegeven? Hoe ga ik dat doen? Doe ik het net zoals mijn ouders, of juist heel anders? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En hoe geven we dat plaats in ons gezin?

Wil je samen met andere moeders hierover nadenken dan ben je van harte welkom op deze avonden.

Datum: dinsdag 24 oktober 2017 (daarna nog twee keer, datums nog te plannen met elkaar)

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: In overleg bij een van de deelnemers of bij Anke de Vries thuis

Leiding: Anke de Vries – ankehoekstra@hotmail.com

Catechese

zie jeugdkatern.

Gemeenteleden die belijdenis willen doen van hun geloof kunnen dat op het antwoordformulier invullen. Er zal dan door de kerkenraad actie worden ondernomen.



Spitsuurkring

Een gesprekskring voor gemeenteleden tussen de 25 en 45 jaar en iedereen die zich zo oud voelt. Deze kring is een plek om met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over geloven: je ervaringen, je vragen, je opgedane inzichten, enz.

De opzet van de Spitsuurkring is dit jaar een beetje veranderd. We zullen het namelijk zonder de inspirerende inbreng van ds. Schormans moeten doen. Maar we gaan door! Aan de hand van onderwerpen die ons bezig houden, gaan we in gesprek.

Van harte welkom!

<i>Data:</i>	<i>1^e keer dinsdag 31 oktober, overige data nog niet bekend</i>
<i>Tijd:</i>	<i>20.00 tot 21.30 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>1^e keer bij Dineke de Zwart-Folkertsma, Sylspaed 30</i>

50+ groep It Heidenskip



Deze gespreksgroep komt zo'n 6 keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor iedereen van 50 tot

Het komende seizoen komen er weer verschillende onderwerpen aan de orde, van Bijbeluitleg tot levensbeschouwelijke en zingevingvragen. Belangrijk is een open sfeer tijdens de gesprekken, warmte en respect naar elkaar toe en het willen nadenken en meedoen.

We beginnen in oktober, waarschijnlijk op donderdagavond. Datum, tijd en plaats wordt nog bekend gemaakt.

Wees welkom en heb je vragen, bel gerust!
Janke Kampen, tel. 0514-521225.

Interkerkelijke bijbelgroep Weverswei

Elke laatste vrijdag keer van de maand lezen we een uur de bijbel in de huiskamer van Mind Up (GGZ) aan de Weverswei.

In het komend seizoen verdiepen we ons verder in de Psalmen. We hopen weer op fijne en gezegende gesprekken.

Van harte welkom.

Data:	Vrijdag 25 aug., 29 sept., 27 okt., 24 nov. December kerstviering (uitnodiging), 26 jan., 23 febr., 30 mrt (Goede Vrijdag), 20 april (ipv 27 april Koningsdag) 25 mei , juni en juli vakantie
Tijd:	16.00-17.00 uur
Plaats:	Huiskamer Mind Up, Weverswei 1
Leiding:	Henk Visser, Andries van der Plaats, Klaas Hofman, Ria Boorsma
Contactpersoon:	Ria Boorsma, tel. 540970

Gebedsmomenten in de Gertrudis

Iedere dinsdagavond van 19.00-19.30 uur is er in het koor van de kerk een korte gebedsviering.

In de drukte van de week even een moment om in de stilte te vertoeven bij God en te bidden voor onszelf, de stad waarin wij wonen en de wereld om ons heen. We volgen een korte vaste liturgische orde.

Loop een keer binnen, opgave is niet nodig.



Nij Mariënacker

Kerkdienst / Bijbellezing

Eens per maand is er op donderdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst of een Bijbellezing in de Parkzaal van Nij Mariënacker. In de kerkdiensten gaat een predikant of pastor voor die verbonden is aan één van de Workumer geloofsgemeenschappen. In de vacaturetijd worden de Avondmaalsdiensten geleid door een gastpredikant. De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers. De Bijbellezingen en de kerkdiensten hebben een oecumenisch karakter.

Van te voren en na afloop is er koffie en thee.

Zangmiddagen

Ouderling Ria Boorsma wil weer twee zangdiensten samenstellen met bekende geestelijke liederen. Deze middagen staan gepland op 16 november 2017 en 8 maart 2018 om 15.00 uur in de Parkzaal. De koffie en thee staat klaar om 14.30 uur.



In Kerknieuws, het weekprogramma en op de kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie.

U hoeft zich niet op te geven.

De kerkdiensten in de St. Gertrudiskerk worden uitgezonden op maandagavond om 19.00 uur op het kanaal van de kabelkrant van Nij Mariënacker, De Hosta en De Wende. We hopen dat rechtstreekse uitzending over afzienbare tijd weer mogelijk is.

Thema-avonden

Diaconale avond: Beautiful Kidz



GEVEN
om
KINDERLEVEN

Op 17 oktober zal Neno van der Schaar van Stichting Beautiful Kidz Namibië vertellen over hun unieke projecten in Namibië.

Neno was destijds ook bestuurslid van de Stichting Otjeruze Children Fund (van Sanne Minke Tijtsma) en toen het project van haar overgenomen is door Beautiful Kidz is hij zich blijven inzetten.

Afgelopen jaar is hij in Namibië geweest en hij wil u hier graag over vertellen. Ook zal hij foto's en 2 korte filmpjes tonen. De nood is daar nog steeds erg groot, met name voor veel jonge kinderen. Zonder hulp hebben ze geen toekomst. Naast Neno zal ook bestuurslid Karin Couperus van Molkwar, deze avond aanwezig zijn voor vragen.

Veel gemeenteleden waren destijds betrokken bij het project van Sanne Minke en vinden het vast leuk om te zien hoe goed het daar nu mee gaat.



<i>Datum:</i>	<i>Dinsdag 17 oktober 2017</i>
<i>Tijd:</i>	<i>20.00 – 22.00 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>Nog niet bekend</i>
<i>Leiding:</i>	<i>Diakenen/Neno van der Schaar</i>

Lutheranen in Workum

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther een brief met als bijlage de 95 stellingen aan de bisschop van Brandenburg en de aartsbisschop van Maagdenburg stuurde. Dit moment wordt gezien als het begin van de Reformatie.



Ook aan Workum ging de Reformatie niet voorbij. De reformatoren Calvijn en Menno Simons kregen in Workum de meeste aanhang. De Calvinisten gingen kerken in de voormalige Rooms-Katholieke Sint Gertrudis Kerk, die werd omgedoopt tot Grote Kerk, en de Mennisten, ook Doopsgezinden genaamd, gingen in hun eigen Vermaning kerken. Beide kerken worden nog steeds gebruikt.

Wat velen niet weten is dat Workum ook nog korte tijd een Lutherse Kerk heeft gehad.

Gerrit Twijnstra uit It Heidenskip is amateu­r­his­to­ricus en heeft veel onderzoek gedaan naar de historie van Workum en omgeving. Daarbij stuitte hij ook op informatie over de Lutheranen die korte tijd in Workum hebben gewoond. Reden om hem op Hervormingsdag uit te nodigen voor een lezing over dit onderwerp.

<i>Datum:</i>	<i>Dinsdag 31 oktober 2017</i>
<i>Tijd:</i>	<i>Vanaf 20.00 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>Nog niet bekend</i>
<i>Leiding:</i>	<i>Gerrit Twijnstra</i>

Aan de grenzen van het leven

'ONS BESTAAN:
EEN KIERTJE LICHT TUSSEN TWEE EEUWIGHEDEN DUISTERNIS '

We leven langer maar ook gelukkiger?

De discussie over 'voltooid leven' weerspiegelt de hedendaagse moeite van oud worden én de groeiende vraag hoe we daar mee omgaan. 'Oud en der dagen zat' is zo'n bijbelse uitdrukking die dan ineens actueel wordt.

Historisch gezien, komen we nog maar net kijken dus wat verbeelden we ons eigenlijk?

Ieder mens loopt tegen z'n grenzen aan waarin onze tijdelijkheid soms pijnlijk zichtbaar wordt en worstelt met de vergankelijke tijd en de ongrijpbare eeuwigheid.

Er zijn verschillende soorten tijd: de verder tikkende klok en het moment waarop iets bijzonders plaatsvindt. Waarderen we die laatste voldoende? Want ons

betrekkelijke bestaan draagt diepere waarden in zich die ons boven de harde tijdelijkheid uittillen.



Evert van der Veen, PKN-predikant, auteur en (uitvaart)spreker zal hier op ingaan. Hij schreef in 2016 'Aan de grenzen van ons leven. Een mens te zijn op aarde' (met CD). Eerder verscheen van hem o.a. 'Mensen van voorbij. Leven met een verlies'. Beide boeken zullen deze avond beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.

<i>Datum:</i>	<i>Maandag 20 november 2017</i>
<i>Tijd:</i>	<i>20.00 – 22.00 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>Nog niet bekend</i>
<i>Leiding:</i>	<i>Ds. Evert van der Veen</i>

Missionaire avond: De gastvrije gemeente

Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan? Maakt het verschil dat we geloven? En wat merken anderen daarvan? Kunnen we ons geloof 'handen en voeten' geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk? Nynke Dijkstra-Algra komt op 25 januari naar Workum om te spreken (wellicht ook in het Fries!) over missionair zijn.

Onze gemeente heeft in haar beleidsplan het voornemen opgenomen om een gastvrije gemeente te willen zijn. Deze avond zal ongetwijfeld veel inspiratie opleveren en is bedoeld voor alle gemeenteleden.

Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ook heeft ze verschillende boeken geschreven over de missionaire gemeente (Back to Basics) en het pastoraat (Pastoraat voor iedereen).



Datum:	Donderdag 25 januari 2018
Tijd:	20.00-22.00 uur
Plaats:	Nog niet bekend
Leiding:	Nynke Dijkstra-Algra
Contactpersonen:	De missionaire commissie: Truike Harkema tel. 542012, Herma en Yde Engelsma, tel 542386 en Paulina de Vries tel. 540425

Onderweg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Er zijn dagboekjes of je kunt je abonneren op een dagelijkse mail met een tekst om die dag over na te denken. Ook in de kerk is het een periode waarin we met projecten voor kinderkerk en Kerk in Actie toeleven naar het Paasfeest.



En zo zijn er met Pasen, en ook in de tijd daarvoor, heel veel gebruiken. Denk maar aan het vieren van carnaval en het vasten in de Veertigdagentijd, waarin de zondagen niet meetellen. De paasvuren en het zoeken van paaseieren. De vieringen in de stille week en de traditie van uitvoeringen van de Matthaüs Passion. Of de Passion, die ook al een traditie lijkt te worden.

Bij sommige gebruiken en tradities vraag je je misschien af waar dit eigenlijk vandaan komt. Heeft dit nog wel iets met het christelijke paasfeest te maken, is het puur commercieel of is het een oud heidens gebruik?

Op woensdag 21 maart wil ik u graag meenemen op weg naar Pasen langs een groot aantal van deze tradities en gebruiken.

<i>Datum:</i>	<i>Woensdag 21 maart 2018</i>
<i>Tijd:</i>	<i>20.00 – 22.00 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>Nog niet bekend</i>
<i>Leiding:</i>	<i>Hieke Plantinga-Folkertsma</i>

Overige activiteiten

Opwekkingsliederen in ons liedboek???.!.

Een themabijeenkomst voor jong en oud(er).

Ja, in ons liedboek staan ze ook: opwekkingsliederen. Sommigen hebben er niks mee, maar anderen vinden ze prachtig. Ach ja, het is maar wat je gewend bent. Voor veel ouderen zijn de liederen uit de bundel van Johannes de Heer heel dierbaar. Het zijn de geloofsliederet uit hun jeugd. Zo hebben de jongeren van nu ook weer hun eigen liederen waar ze van houden. Het taalgebruik is meestal wat eenvoudiger en directer en de muziek is ook van deze tijd. Maar het doel is hetzelfde: God eren en ons geloof uitzingen.



Klassiekers als "Abba Vader" en "Heer uw licht en uw liefde schijnen" hebben we inmiddels wel omarmd, maar er zijn er veel meer. Op zondagmiddag 1 oktober om 5 uur laat ik u/jullie in een korte themabijeenkomst (ongeveer een uur) kennismaken met andere opwekkingsliederen die in onze liedbundel staan. Er zitten prachtige ballads bij, maar ook wel een paar up-tempo-liederen. Hier en daar moeten we misschien even oefenen. Wat zou het mooi zijn om met veel mensen de liederen van onze jongeren te zingen en ons zo verbonden te voelen met elkaar.

Kom je ook?

<i>Datum:</i>	<i>Zondag 1 oktober 2017</i>
<i>Tijd:</i>	<i>Vanaf 17.00 uur</i>
<i>Plaats:</i>	<i>In de kerk</i>
<i>Leiding:</i>	<i>Cobie Hofman-Heida</i>

CANTATE "Fakkeldragers yn 'e wyn"

In 2015 heeft onze organiste Cobie Hofman in Balk de cantate "Fakkeldragers yn 'e wyn" uitgevoerd (tekst: Eppie Dam, muziek: Hindrik v.d. Meer). Ze zou dat ook graag eens in Workum willen doen als project met een koor van eigen gemeenteleden. Er is een datum voor gepland: **15 april 2018 als ochtenddienst**. Natuurlijk kost zoiets voorbereidingstijd om alles goed in te studeren, mits er genoeg mensen zijn die meedoen. Wat is er nodig: een gemengd koor van zeker 25 mensen (dat zou moeten lukken met al die koren in Workum), een kinderkoor en natuurlijk een gemeente die in het muzikale verhaal wordt betrokken door hier en daar mee te zingen.

Waar gaat het over?

De cantate maakt in teksten en 8 liederen een reis door de Bijbel. Van Genesis af zijn er mensen geweest die het vuur van het geloof hebben doorgegeven. Soms was het een groot vuur, in andere tijden maar een klein vlammetje. Het boek Hebréeën noemt een lange rij namen van geloofsgetuigen die moedig het brandende licht wilden doorgeven. Eén voor één waren zij "fakkeldragers yn 'e wyn". In onze tijd zien we misschien nog maar weinig van dat oude vuur, maar één vonkje is al genoeg om de vlam van het geloof weer aan te wakkeren. Zo worden ook wij fakkeldragers.



Enthousiast geworden?

Geef je dan op om mee te zingen! Dat kan alvast op het formulier, maar ook later nog.

De repetities zullen eind januari beginnen, op zaterdagmorgen van half 11 tot 12. Exacte data komen t.z.t. in de kerkbladen te staan, evenals de oefenruimte.

Opgave voor het kinderkoor gaat van start in januari op de manier zoals we dat altijd doen.

Kalligrafieworkshop beginners en vervolg



Kalligrafie is van alle tijden en alle culturen. Het betekent zoveel meer dan 'een mooi handschrift', het slaat een brug tussen woord en beeld, zet mensen aan tot verstillings, wekt creativiteit op en schenkt diepe voldoening bij het vormgeven van een mooie tekst of gedicht. (bron Yves Leterme)

Workshop voor beginners: Hier gaan we twee avonden aan de slag met de spitse pen en inkt in diverse kleuren. We gaan een "eenvoudig" alfabet oefenen en dat schrijven op mooi aquarelpapier voor uw favoriete Bijbelvers, tekst of quote. Uw tekst gaan we verwerken in drie werkstukjes.

Workshop vervolg: We leren in twee avonden een eenvoudig gotisch alfabet. Dit wordt geschreven met een brede pen. Ook hier gaan we op aquarelpapier drie mooie werkstukken maken waar uw teksten in verwerkt worden. Je leert nieuwe andere technieken om leuke dingen te doen met letters.

U krijgt na opgave een brief met uitleg wat u moet meenemen. Iedereen die een beetje creatief is, geduld heeft en van mooie teksten houdt, kan hieraan meedoen ☺

<i>Datum</i>	Workshop beginners maandag 8 en 15 januari 2018
<i>Datum</i>	Workshop vervolg dinsdag 9 en 16 januari 2018
<i>Tijd:</i>	19.30 - 21.30 uur
<i>Plaats:</i>	Nog niet bekend
<i>Leiding:</i>	Els de Bok
<i>Kosten:</i>	€ 12,50 per workshop

Filmavonden: 'Les Innocentes'



'*Les Innocentes*', (Ned. 'De Onschuldigen'), Frans-Poolse film uit 2016, geregisseerd door Anne Fontaine.

Tijdens de winter van 1945, een paar maanden na de Tweede Wereldoorlog, werkt een jonge verpleegkundige voor het Franse Rode Kruis om Fransen uit Polen te repatriëren. Wanneer ze op een dag aan het werk is in een ziekenhuis wordt ze door een jonge non gevraagd mee te gaan naar hun klooster.

Een aantal nonnen is nl. zwanger geraakt als gevolg van dagenlange verkrachtingen door Sovjetsoldaten. Negen maanden later zijn de gevolgen niet langer te verbergen onder de zwarte habijten. Madeleine weet de schaamte en schande te doorbreken en helpt de nonnen tijdens hun bevallingen en daarna. In de film zit een duidelijke spirituele vraag verborgen. Want hoe gaat het klooster om met alle baby's die geboren zijn? De nonnen zijn ervan overtuigd dat alles gebeurt voor een reden. Wat is de wil van God? Maar is het jonge leven dat ze gebaar hebben niet van groter belang dan de gelofte die ze hebben afgelegd? Het verhaal, het uitstekende acteerwerk en vooral de schitterende, sfeervolle beelden maken *Les Innocentes* tot een uitstekend drama.

De film is een ongelooflijk, maar waar gebeurd verhaal, gebaseerd op dagboekantekeningen van de Franse arts Madeleine Pauliac .

Datum:	Dinsdag 20 en donderdag 22 februari 2018
Tijdstip:	19.30 uur !!!
Plaats:	Filmtheater Workum, Emmabuert
Kosten:	€ 6,50 (incl. 1 consumptie)

Nijkleaster kuiertocht

Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster in Jorwert een 'Kleaster-kuier', een kloosterwandeling.

Ook dit jaar willen we meedoen en wel op woensdag **21 maart 2018**.

Kosten € 5,00 p.p. Vervoer wordt onderling geregeld.



Het programma is als volgt:

9.30	<i>Ochtendgebed</i>
10.00	<i>Koffie of thee met kleasterkoeke</i>
10.30	<i>Begin van de Kleasterkuier (een wandeling die is opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding.</i>
12.00	<i>Gezamenlijke lunch (zelf meebrengen)</i>

Excursie naar Dokkum

In het voorjaar van 2018 staat er weer een gemeentereis op het programma. Deze keer gaan we wat minder ver dan de voorgaande jaren en hebben we gekozen voor Dokkum, de noordelijkste stad van Friesland en tevens een bedevaartsoord.

We kunnen nu al verklappen dat er een bezoek zal worden gebracht aan de aan de Bonifatiuskapel, die in 1934 werd gebouwd.

Eind oktober hopen we u meer over het reisje te kunnen vertellen in de kerkbladen.

Dan kunt u zich ook opgeven.



Wijkindeling

Op de adressticker op de voorzijde van dit boekje staat een nummer: 01, 02, etc. Dit nummer verwijst naar de wijk bij welke u hoort. In dit boekje geven we een verkort overzicht van de actuele contactadressen per wijk. Voor de volledige wijkindeling verwijzen wij u naar de groene Gemeentegids of de website.

Wijk 1: Noard e.o.

Ouderlingen:

Y. Engelsma, tel. 542386 en K. Bakker, tel. 543580

Diakenen:

B. A. Spijksma, tel. 542729 en B. Koopmans, tel. 542409

Wijk 2: Aldewei e.o.

Ouderlingen: H. S. Wiersma, tel. 579168 en D. Westra-van der Valk, tel. 542154

Diaken: J. A. Hoekema, tel. 542356

Wijk 3: Súd e.o.

Ouderlingen: S. de Boer-Hoekstra, tel. 542180 en S. Stoel-Valk, tel. 541992

Diaken: M. de Vries-Kolk, tel. 541003

Wijk 4: tussen Dolte, Burevaart en Begine, tot en met Hearewei.

Ouderling: R. Harkema, tel. 542012

Diaken: J. Althuis-van der Goot, tel. 541741

Wijk 5: tussen Hearewei, Burevaart en Spoardyk.

Ouderlingen: R. Siderius, tel. 543009 en S. S. Reitsma, tel. 852250

Diaken: G. M. Meindertsma-Hovinga, tel. 541999

Wijk 6: Nij Mariënacker, De Hosta, De Wende, appartementen GGZ en verpleeghuizen elders.

Ouderlingen: M. H. Boorsma-van Ree, tel. 540970 en A. van der Leij, tel. 542676

Diaken: Th. Haagsma, tel. 541219

Agenda

De eerste kolom kunt u gebruiken als geheugensteuntje door aan te kruisen waarvoor u zich hebt opgegeven.

			blz.
	Vr. 25 aug.	Interkerkelijke Bijbelgroep Weverswei, 1 ^e bijeenkomst	9
	Zo. 3 sept.	Startzondag It Heidenskip	-
	Zo. 10 sept.	Startzondag Workum	-
	Zo. 1 okt.	Samen zingen – Cobie Hofman	16
	Di. 17 okt.	Diaconale avond: Beautiful Kidz	11
	Di. 24 okt.	Inspiratieavonden voor moeders van jonge kinderen, 1 ^e bijeenkomst	7
	Di. 31 okt.	Thema: Lutheranen in Workum	12
	Di. 31 okt.	Spitsuurkring, 1 ^e bijeenkomst	8
	Vr. 3 nov.	Gezellige avond 18-jarigen	J-6
	Do. 16 nov.	Zangmiddag Nij Mariënacker	10
	Zo. 19 nov.	Jeugddienst	J-4
	Ma. 20 nov.	Thema: Aan de grenzen van het leven	13
	Vr. 24 nov.	Pubquiz voor 16 jaar en ouder	J-6

			blz.
	Ma. 8 en 15 jan.	Workshop Kalligrafie - beginners	18
	Di. 9 en 16 jan.	Workshop Kalligrafie – gevorderden	18
	Do. 25 jan.	Missionaire avond – Gastvrije kerk	14
	Di. 20 feb.	Filmavond: Les Innocentes	19
	Do. 22 feb.	Filmavond: Les Innocentes	19
	Do. 8 maart	Zangmiddag Nij Mariënacker	10
	Wo. 14 maart	Biddag, aansluitend gemeentevergadering Workum	-
	Wo. 21 maart	Nijkleaster Kuiertocht	20
	Wo. 21 maart	Thema: Onderweg naar Pasen	15
	Za. 14 april	Jeugd biedt helpende hand	J-7
	Zo. 15 april	Cantatedienst: Fakkeldragers yn 'e wyn	17
	Za. 26 mei	EO-jongeredag	J-8
	Zo. 15 juli	Overstapdienst	J-3

Verdere informatie over het reisje naar Dokkum, zoals datum, programma en kosten, volgt in de kerkbladen. Dan kunt u zich ook opgeven.

